

# nu en straks

in het nieuwe straks vragen we ons niet meer af  
of we naar de begrafenis gaan van een oudtante  
laten we vriendschappen minder snel verwateren  
lachen we om het aftandse ongemak van feestdagen  
het oude liedje van ik weet mij geen houding te geven  
hoe kun jij je jaloezie toch zo goed verbloemen  
kom op samen overschreeuwen we  
de onzekerheid van nauwe familiebanden  
niet langer vanachter een camera

in het nieuwe straks wil mijn huid nog steeds  
dicht tegen jouw huid aan zoals we dat  
in het nieuwe nu al twee jaar deden

nooit te bang op onze bek te gaan  
opnieuw te beginnen en weer op te staan

## **Tsead Bruinja**

*Dichter des Vaderlands*

