

In tijden van dansmarathons en neergeslagen demonstraties zoomt Dichter des Vaderlands Lieke Marsman uit.



Evolutie

Het begint met een amoebe
en het eindigt met de geur
van kazen en worsten
en uitputtingszweet
in een evenementencentrum
aan rand van Breda

Het begint met een amoebe
en het eindigt met een vreedzame demonstratie
die op haar beurt eindigt wanneer de ME
je hersens inslaat. Grondrechten
voor wie bij bewustzijn is!

Het begint met een amoebe
en het eindigt met een meute
aan de lippen van een demagoog
die uit louter zelfbehoud de kloof vergroot
die mens tot meute heeft gemaakt
en al het clandestiene wijt aan melanine
- steeds weer opnieuw eindigt het daar.

Er is een heel stil weiland
in het midden van ons land
Een oase tussen blokkendozen
Een tuin in een kantoortuin
Drie bange eksters beleggen er samen
een stand-up meeting na de lunch
Komen tot de conclusie dat ze elkaar
Niets te vertellen hebben
Nooit iets te vertellen hebben gehad
En kiezen onafhankelijk van elkaar
dezelfde vluchtroute, die evolutionair gezien
een blinde steeg zal blijken.