

**Babs Gons** schreef een gedicht naar aanleiding van een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman over het handelen van de overheid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

## Alsof we burenen zijn

ik had zo graag een dag voor je verzameld  
om doorheen te komen  
'm zo zachtjes mogelijk  
over het hek gegoooid  
zodat alleen jij de plof kan horen

ik had zo graag tegen de schemering  
een nacht voor je achtergelaten  
als een deken zo zwaar  
en zwart als een gat  
waarin alles even kon verdwijnen  
wat je wakker houdt

ik had zo graag mijn zoon  
een voetbal over het hek laten schieten  
en zo achteloos mogelijk  
een brood achtergelaten  
alsof we burenen zijn  
en ik het kopje suiker terugbreng  
dat jij mij de dag ervoor had geleend

alsof we burenen zijn  
en het heel gewoon is  
dat ik aan deze kant van het hek sta te rillen  
als ik jou aan de andere kant  
zie staan in een dun jasje

alsof het toesteken  
van een poncho  
tegen de regen  
geen strafbaar feit is