

# DICHTER DES VADERLANDS

In aanloop naar de feestdagen gaan de gedachten van Dichter des Vaderlands **Babs Gons** uit naar de eenzame doden die jarenlang in hun woningen liggen voor ze worden gevonden.

## *Het stille sterven*

een zoveelste man lag in zijn woning  
jaar in jaar uit te sterven  
hij stierf en stierf  
maar vond in niemands ogen  
de dood

een, twee, drie, vier,  
soms zelfs acht jaar

hoe we het betreuren  
dit stille sterven  
geruisloos en onopgemerkt  
aan de andere kant  
van onze muren

in bedden, op banken  
vlak onder het venster  
onzichtbaar voor de blikken  
van voorbijgangers  
instanties die het negeren  
negeerden  
buren die ten slotte  
weer doorliepen

sterven en sterven  
onder een deken  
van ongeopende post  
jaargangen buurtkrantjes  
en flyers van vermiste katten  
die ondertussen  
alweer terecht zijn

hoe graag willen we iedereen  
zien in onze levenswandel  
aan de andere kant van de galerij

geen stil leven dat naadloos  
overgaat in de dood  
in ons midden

we willen er zijn  
voordat de eenzaamheid  
het van ons overneemt  
en als enige getuige  
de laatste adem gadeslaat

we willen op tijd zijn  
voor een moment  
waarop we kunnen meeleven  
een adres  
waar we bloemen  
kunnen laten bezorgen